

De Hertogin koos en verdwenen.

«Laten we nu verder g  
de Koningin tot Alice. Alic  
om een woord uit te breng  
zaam naar het croquetvelde

De andere gasten hadde  
afwezigheid der Koningin  
de schaduw. Zoo spoedig  
haastten ze zich terug naa  
Koningin enkel opmerkte,  
hun het leven zou kunnen

Al den tijd, dien ze aan  
de Koningin voortdurend  
andere spelers en ze riep m  
af!» of «Haar hoofd af!»

De veroordeelden wer  
waring genomen door de  
tuurlijk niet langer die  
bogen, zoodat er na onge  
bogen meer over waren  
halve de Koning, de Kon  
opgepakt en veroordeeld  
worden.

Toen hield de Koningin,

